

Knutsel - Maak het beeld

Knip de vijf stukken van het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar uit en plak ze achter de juiste woorden.



**Het gouden hoofd
van het beeld staat
voor Babylonië.**

**Het koninkrijk wat
na Babylonië komt,
wordt uitgebeeld
door de zilveren
armen en borst.**

**Het koninkrijk dat
hierna komt, is als
de heupen van brons.**

**Het volgende koninkrijk
lijkt een beetje op twee
benen van ijzer.**

**Het laatste koninkrijk is
een mengsel van ijzer en
klei. Niet heel stevig!**