



# GKv Barneveld-Voorthuizen

## Notitie Jongerenwerk 16+

*v0.4*

*25-11-2014*

*Piet Noppers*



## Inhoud

Voorwoord .....	3
Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren? .....	4
Waarom deze notitie? .....	5
Jongeren en de gemeente.....	7
De jongerenwerker.....	8
Even voorstellen .....	9

## Voorwoord

Uitgangspunt van deze notitie is de kerkelijke gemeente waarvan de jongeren lid zijn. De andere delen van het netwerk waarin jongeren zitten, zoals ouders, school, vrienden, familie, werk, enz. spelen een grote rol in het welzijn van jongeren, maar vallen buiten de scope van deze notitie.



## Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren?

Met 'gemeente van Christus' bedoelen wij de gemeente die Jezus heeft gebouwd (Matteüs 16:18), ook genoemd 'het lichaam van Christus' (Efeziërs 1:22,23; 5:23; Kolossenzen 1:18,24).

*Christus' gemeente is uniek, enig in zijn soort, ongeëvenaard.*

Het fundament van de gemeente is uniek: "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Korintiërs 3:11).

Christus is "de eniggeboren Zoon van God" (Johannes 1:14,18; 3:16,18; Hebrreeën 1:5; 1 Johannes 4:9). Hij is één Herder van één kudde (Johannes 10:16). "Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente" (Kolossenzen 1:18; Efeziërs 1:22,23). Christus houdt zijn lichaam in stand als hoofd van zijn gemeente (Efeziërs 5:23).

Er is "één lichaam" (Efeziërs 4:4). "Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander" (Romeinen 12:5). Bij de verzoening met God door het kruis zijn wij "tot één lichaam verbonden" (Efeziërs 2:16). "Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood" (1 Korintiërs 10:17). "Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt" (1 Korintiërs 12:13). Het ene lichaam heeft "één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen" (Efeziërs 4:5,6).



## Waarom deze notitie?

In het afgelopen periode hebben enkele gemeenteleden een cursus jongerenpastoraat gevolgd. Tijdens deze cursus werd duidelijk dat jongerenwerk niet iets is van een of enkele enthousiastelingen, maar van de gemeente. Jongerenwerk hoort een plaats in de gemeente te hebben. **Jongerenwerk = Gemeentewerk.**

Hebben jongeren dan meer of bijzonderen aandacht nodig dan bijvoorbeeld ouderen? Elke gemeentelid maakt deel uit van het lichaam van Christus. Iedere broer/zuster, jong of oud, heeft aandacht nodig, hoort erbij, is onderdeel van het lichaam van Christus!

Het jongerenwerk is echter specifiek gericht op jongeren in 'hun' wereld, beleving. Die is anders dan voor enkele jaren terug en verandert bij wijze van spreken met de dag. Nieuwe media heeft een enorme vlucht genomen met alle uitdagingen (ook gevaren) van dien, zoals: pesten via internet, meer SMS/whatsapp contact in plaats van face-to-face contact, meer/veel 'vrienden' via internet, enz. Daarnaast is ook de programmering van bijvoorbeeld radio, TV nog meer afgestemd op de individuele behoefte en zoeken naar eigen geluk/genieten in plaats van het geluk van de ander te zoeken.

En, wat te denken van scheidingen. Kinderen/jongeren die hiermee geconfronteerd worden zoeken de oorzaak van de scheiding van ouders regelmatig bij zichzelf. Of, hoe moeten zij schipperen tussen in scheiding liggende of reeds gescheiden ouders? Ze houden toch van beide?

Nieuwe vormen van samenleven, samenwonen, euthanasie, abortus, geldbesteding/schulden, drugs, party's, psychische problemen, suicide, enz., enz.



Sex,  
Porno



Een wereld (land) dus in beweging maar veelal een beweging die van God af leidt en daarom onze aandacht verdient!

## Jongeren en de gemeente

In het nu volgende geen actieplan, visie of iets dergelijks hoe om te gaan met jongeren. Ook geen antwoorden op vragen, problemen, uitdagingen zoals o.a. hiervoor genoemd.

Het is tijd en zaak om in actie komen en 'gewoon' te **doen!**

“Bewogenheid met jongeren vraagt om en zet aan tot actie!”

### Wat te doen en hoe?

- ga in contact, gesprek met jongeren
- leef je in en verdiep je in hun wereld
- zoek ze op, (ver)mijd 'verleidelijke' situaties
- leef met ze mee bij blijde (verjaardagen e.d.) en verdrietige momenten
- spreek ze aan (voor of na de kerkdienst of op een ander moment)
- luister vooral naar ze maar laat ook zien waar je voor staat en vooral waarom
- bezoek de verenigingen, catechisaties e.a. activiteiten
- drink een pilsje of iets dergelijks met ze op de Soos, thuis, ontmoetingsplaats elders
- jongeren hebben talenten, gaven, energie; betrek ze actief in activiteiten/plannen/ontwikkelingen/vernieuwingen
- ouderen en jongeren hebben een boodschap voor / aan elkaar; kunnen leren van elkaar
- doe wat je zegt en zeg wat je doet
- doe alles in overleg met de jongere
- beloof niets/onmogelijke dingen; als je wat belooft, kom je belofte na
- bid voor de jongeren, bid voor elkaar
- Wees jezelf, wees betrouwbaar, kom je woord na, wees eerlijk, wees oprecht!

### Voor wie geldt dit?

Voor iedereen, elk gemeentelid!

Deel en geniet met elkaar van Gods genade, liefde en trouw.

Bouw elkaar op, bemoedig elkaar, houdt elkaar vast. Leef samen toe naar de wederkomst van onze HEER.



## De jongerenwerker...

- ... is een mens en heeft ook zijn fouten, gebreken, beperkingen
- ... heeft zijn eigen situatie (netwerk, verplichtingen) en kan dus niet altijd beschikbaar zijn
- ... vindt het tof / gaaf om met jongeren
- ... heeft hart, feeling voor jongeren en is betrokken op jongeren
- ... wil leren van de jongeren
- ... wil ook graag dat jongeren Jezus liefde voelen en ervaren
- ... wil jongeren stimuleren en betrekken in en bij het werk/activiteiten in en buiten de kerk
- ... wil omzien naar elkaar aanmoedigen
- ... is geen professionele hulpverlener
- ... is geen duizendpoot of schaap met 5 poten
- ... heeft de gemeente nodig
- ... vindt dat jongerenwerk van de gemeente is
- ... ontvangt graag opbouwende kritiek, suggesties, ideeën, enz.





## Even voorstellen

Voor ongeveer een half jaar terug werd ik door Toenabin benaderd en gevraagd of ik jongerenwerk 16+ wilde oppakken nadat ik al eerder had aangegeven dit wel graag te willen gaan doen. Aangezien ik toen nog diaken was, heb ik gezegd eerst dit ambt uit te willen dienen voordat ik 'echt' aan het jongerenwerk kan beginnen.

Ik heb ja gezegd tegen jongerenwerk omdat het mijn hart heeft. Ik vindt de jongeren open, eerlijk, boeiend. Ik leer van ze!

Duidelijke richtlijnen met betrekking tot jongerenwerk waren er niet en daarom is met Toenabin afgesproken om **alle** jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar daarin te betrekken.

In het voorjaar heb ik met enkele gemeenteleden (Monique Blokland (coach HART-leiders en mentor JOIN groep 17+) en Eveline Meijerink) een cursus Jeugdpastoraat gevolgd bij HGJB. Veel geleerd en meegekregen!

Mijn uitgangspunt is: in gesprek gaan, komen en blijven met jongeren die niet / nauwelijks betrokken zijn en/of uit 'zicht' (geloof) dreigen te raken of zijn geraakt! Maar ook aandacht voor *betrokken* jongeren om ze aan te moedigen. Het welzijn van de jongeren vindt ik belangrijk; Gods Woord en Christus werk is daarbij mijn leidraad. Dit laatste wil ik ook graag met hen delen.

Reacties, vragen? Graag!

Piet Noppers  
[jw@noppers.eu](mailto:jw@noppers.eu)

